

OOS NUUTS

PERIODIEK GENHOUTER NIEUWSBLAD

Berichten, mededelingen en advertenties
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal
bezorgen op:

redactie@sint-hubertus-genhout.nl

**Bankrekening: NL17RABO0104906510
o.v.v. oosnuuts**

57e JAARGANG NO.08

vrijdag 30 april 2021

ATTENTIE

Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk verzoek dit door te geven aan familie Spronken, tel. 046-4360971.

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Ger Franssen 046-4373151 of 06-42978185
Elly van Wunnik 06-22629726.

In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met het klooster in Schimmert 045-4048111.

Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72.

REDACTIE NIEUWS

Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt teksten, advertenties en berichten aanleveren, de eerstvolgende keer dus is op **maandag 10 mei** en vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht. Bedankt voor uw medewerking.

Spreek van de week: Bedenk voor je gaat spreken
of dat wel een verbetering van de stilte is.

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor de blikken van medeleven, de lieve troostende woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van mijn man, onze broer, oom en oudoom,

HARIE FRISSEN

Gerardien Frissen-Houben en familie

KERKDIENTEN VAN ZONDAG 2 MEI T/M ZONDAG 30 MEI 2021

Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus
Email: info.parochiegenhout@gmail.com

Zondag 2 mei: vijfde zondag van Pasen.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door organist Marc Ubachs.
Intenties: Gerda Sproncken-Frissen en overl. familieleden
(vanwege verjaardag)

Zondag 9 mei: zesde zondag van Pasen. Moederdag.
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Mia Nijsten-Wouters en overl.familieleden,
Hub Kerkhoffs (gest.jaardienst) en Riet Bruls-Kerkhoffs,
Dien Luijten-Nijsten (moederdag),
Ouders Feron-Swelsen (gest.jaardienst).

Donderd. 13 mei: Hoogfeest van Hemelvaart
10:00 uur H. Mis opgeluisterd door organist Marc Ubachs
Intenties: voor mijn overleden man en Harie Frissen.

Zondag 16 mei: zevende zondag van Pasen. Vriendenviering.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door Ilmar Woldring,
piano en zang.

Zondag 23 mei: Hoogfeest van Pinksteren.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: Harie Frissen.

Maandag 24 mei: Tweede Pinksterdag.
10:00 uur: H.Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.

Zondag 30 mei: negende zondag door het jaar.
10:00 uur: H. Mis opgeluisterd door leden van het G.K.Z.
Intenties: zeswekendienst van Harie Frissen,
echtbaar Peusens-Nijsten (gest.jaardienst),
ouders Slangen-Eurelings en overl.familieleden
(gest.jaardienst).

Volgens de richtlijnen mogen er max.30 personen toegelaten worden in de
H. Missen. U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings
06-83656519. Bij klachten blijf thuis.

OVERLEDEN

Harie Frissen * 26-01-1931 † 09-04-2021

Geboren in Kelmond en verhuisd naar Kleingenhout waar zijn broer Gil en zussen Miet en Nieke werden geboren. In 1950 overleed zijn vader en daardoor droeg de 19-jarige Harie de verantwoordelijkheid voor de boerderij. Gil ging met hem mee werken bij de dieren en op het land en de twee werden een onafscheidelijk koppel.

Hij kreeg verkering met Gerardien en trouwde in 1962.

Harie, Gerardien en Gil werden een echte drie-eenheid. Samen runden ze jarenlang de boerderij, fruit en akkerbouw. In januari 2020 is Harie na een valpartij in het ziekenhuis terecht gekomen. Bij Athos in Geleen vond hij een fijn huiselijk plekje met een grote tuin waar hij zijn rondjes met zijn rollator kon maken. Zijn gezondheid ging hard achteruit.

Samen hebben ze afscheid kunnen nemen. Het is goed geweest.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

MONTFORTANEN 140 JAAR IN NEDERLAND

Op de voorpagina van het gedenkboek Apostolische School Ste. Marie uit 1933 staat van alles. Nog altijd worden er boeken bewaard uit dat jaar 1933.

Op de kaft zie je het beeld van Maria met haar Kind dat nu in de tuin van het klooster staat in de Montfortstraat met daaronder de tekst

“Tui sunt “ Ze zijn van U”. En dan het wapen van de Montfortanen.

Verder zie je palmen, wolken en golven.

Vanaf 1933 zijn de Montfortanen overal heen getrokken om de Blijde Boodschap te brengen. Het was een heel andere tijd.

We zijn na 140 jaar wat stiller geworden.

We hebben ons teruggetrokken in het klooster in de Montfortstraat.

We zijn ouder geworden.

En op allerlei plaatsen – wereldwijd – wordt nu hetzelfde verteld wat toen verteld werd.

Gelukkig zijn er twee jonge paters uit Indonesië naar ons toe gekomen om in de parochies de Blijde Boodschap te brengen. In deze tijd op hun manier:

Pater Stefan Musunai en Pater Charles Leta.

Ondanks de pandemie zijn ze allebei enthousiaste medebroeders.

We wensen hen alle succes.

We staan aan het begin van een nieuw tijdperk voor onze congregatie:

Montfortanen, missionarissen wereldwijd.

“Alles komt goed”. J. v. Oss s.m.m.



LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Marian Michon-Hautvast is afgelopen maandag koninklijk onderscheiden.

Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Proficiat !!

JE MOET HET MAAR WETEN

Pasen bepaalt de voorjaarskalender

“In de kerk is het elke zondag hetzelfde,” verzochten mensen wel eens! Maar dat is niet waar. Naast een aantal vaste momenten, zijn de teksten en gebeden in elke eucharistieviering juist anders. Dat komt omdat er elke dag iets anders te vieren is. De liturgische kalender zit heel ingenieus in elkaar, waarbij een groot deel van het voorjaar bepaald wordt door het Paasfeest. Van Aswoensdag tot en met 2e Pinksterdag is een van de zogeheten ‘sterke tijden’. Belangrijkste datum in deze periode is die van Pasen. Dat wordt gevierd op de eerste zondag na de eerst volle maan in het voorjaar. De stand van de maan verschuift en daarom valt Pasen elk jaar op een andere datum. Zes weken vóór Pasen begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag (en carnaval) en precies 40 dagen ná Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later is het Pinksteren.

De zondagen worden vernoemd naar de periode waar ze bij horen: Eerste Zondag van de Veertigdagentijd, Tweede Zondag van... etc.

De Zesde zondag van de Veertigdagentijd is Palmzondag. Met Pasen begint de telling opnieuw: de zondag na Pasen wordt Tweede zondag van Pasen of Beloken Pasen genoemd. Dat telt zo door tot en met de Zevende Zondag van Pasen. Dat is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Op Tweede Pinksterdag gaat in de liturgie de ‘tijd door het jaar’ verder.

Dan zijn er nog twee nabranders: de zondag na Pinksteren wordt het feest van de Drie-eenheid gevierd en de week erna is het Sacramentsdag.

Zo is de kalender van half februari tot half juni gevuld met de voorbereiding op en de viering van de Verrijzenis van Christus, met elke dag een eigen betekenis.

De kerk is juist helemaal niet saai.

Er is elke dag wat te doen!

GKZ ST. HUBERTUS-GENHOUT

Afgelopen maandag werd onze vicevoorzitster Marian Michon verrast door een bezoek van de burgemeester van Beek, t.w. Mevr. Van Basten-Boddin. En hiervoor was wel een duidelijke reden. De burgemeester kwam met de volgende heuglijke mededeling: Het heeft de koning behaagt u te onderscheiden voor uw verdiensten. Hierbij waren niet alleen haar inzet voor ons koor bedoeld, maar ook haar mantelzorgtaken (in het verleden voor de inwonende oom, maar ook voor anderen waar zij hand- en spandiensten heeft verricht). Op uitnodiging van de burgemeester werd de onderscheiding (lid in de orde van Oranje-Nassau) vervolgens door Hub Michon opgespeld. Gezien de Corona-maatregelen was een uitgebreide huldiging niet mogelijk. Wij wensen haar van harte proficiat met deze blijk van dankbaarheid voor hetgeen zij heeft gedaan.

Bestuur en leden GKZ St. Hubertus-Genhout.

PELGRIMINI'S: BEDEVAARTEN VAN ÉÉN DAG

Dit voorjaar is het nog niet mogelijk om met grote groepen pelgrims meerdaagse bedevaarten naar bijvoorbeeld Lourdes of Rome te maken.

Daar heeft het Huis voor de Pelgrim in Maastricht iets op gevonden: Pelgrimini's. Dat zijn minibedevaarten van één dag in Nederland, die met een kleine groep deelnemers coronaproof kunnen worden gehouden.

De bedoeling is dat de deelnemers zich vooraf aanmelden en op de dag van de bedevaart op eigen gelegenheid naar de betreffende locatie toegaan.

Daar wordt binnen de op dat moment geldende coronaregels een programma aangeboden met vieringen, rondleidingen, wandeltochten en een veilige lunch. De volgende Pelgrimini's zijn gepland:



Bezoek aan bedevaartoord

Woensdag 12 mei: Klein-Lourdes, Tienray (gemeente Horst aan de Maas)

Donderdag 3 juni: Pater Karel, Munstergeleen

Woensdag 23 juni: Klooster Wittem (Sint Gerardus en wandeling in regio)

Dinsdag 12 juli: Onze-Lieve-Vrouw ter Nood, Heiloo (Noord-Holland)

Datum nog niet bekend: Peerke Donders, Tilburg

Datum nog niet bekend: Religieuze parels in het Smalste Stukje Nederland, Echt-Susteren

Wandelpelgrimages

Vrijdag 14 mei: Bunderbos (Bunde-Elsloo)

Vrijdag 11 juni: Roode Beek (Brunssummerheide)

Donderdag 1 juli: Geleenbeekdal (Nuth-Schinnen)

Vanaf september hoopt het Huis voor de Pelgrim weer reizen naar Lourdes en andere internationale bedevaartoornden te kunnen aanbieden.

Voor aanmelden en meer informatie over de programma's van de Pelgrimini's: www.huisvoordepelgrim.nl



BURGERINITIATIEF GENHOUT!

Wij zijn blij jullie te kunnen melden dat Jos Nijsten per 1 mei 2021 voorzitter wordt van het Burgerinitiatief Genhout. 'Een mooie toekomst maken we

sámen' is het motto van de Dorpsvisie Genhout'. Om de ideeën van de Dorpsvisie te realiseren heb je mensen zoals Jos nodig. Iemand die mensen weet te verbinden. Iemand met grote verdiensten in het Genhoutse verenigings- en sociale leven.

Onze dank gaat uit naar Frans Keulen, die tijdelijk het voorzitterschap heeft waargenomen. Louis van Dick, secretaris Burgerinitiatief Genhout.



Kinderpagina



Kom Heilige Geest, kom!

Op Hemelvaart is Jezus teruggegaan naar Zijn Vader in de Hemel. Jezus heeft de leerlingen beloofd dat ze niet alleen achterblijven, Jezus belooft een Helper. Deze Helper is de Heilige Geest. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Het symbool van de H. Geest is een duif.

Woord van de Heer

Handelingen 2,1-11

Het is Pinksteren. De leerlingen van Jezus zijn samen. Maria, de moeder van Jezus is er ook bij. Plotseling komt uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opsteekt. Het huis waarin ze zijn, is er vol van. Daarna verschijnt er iets dat op vuur lijkt. Het vuur verdeelt zich in een soort tongen. De vuurtongetjes verschijnen boven de hoofden van de leerlingen. De leerlingen worden allemaal vervuld van de heilige Geest. Zij beginnen opeens te spreken in vreemde talen.

In Jeruzalem wonen mensen van over de hele wereld, met elk een andere moedertaal. Zij horen het geluid en gaan kijken bij het huis van de leerlingen. Ze horen de leerlingen spreken in hun eigen taal. Zij zijn heel erg verbaasd. Ze zeggen: "Dat zijn toch mensen uit het land Galilea?" Hoe kan het dat zij onze taal spreken? Wij zijn Parten, Meden en Elamieten, wij zijn bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrène, Romeinen, Joden, proselieten, Kreténzen en Arabieren, allemaal horen wij de leerlingen spreken in onze eigen taal. Ze spreken over Gods grote daden!

De Heilige Geest kun je voelen als een soort vuur, een vuur binnen in je. Hij maakt je vurig in je hart. Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Het feest van vuur. Daarom is rood de kleur van Pinksteren.



Kom Heilige Geest,
Kom Geest van wind en vuur.
Maak ons vol van Liefde.

Amen



Tel.: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneementhouders.
Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl



Vuur uit de Hemel





3 etages woonideeën

in Kleingenhout - Beek

- eethoeken
- slaapkamers
- bankstellen
- klokken
- kasten
- kleinmeubelen

VEFATO-MOTKE MEUBELEN
 Printhagenastraat 3
 6191 PS Kleingenhout (Beek)
 Tel.:(046) 437 30 44
 Fax:(046) 437 74 86

Openingstijden
 Maandag van 13.00 tot 18.00 uur
 Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
 Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

APPELS & PEREN VERKOOP





OPENINGSTIJDEN
 Vrijdag 11.00 - 18.00u
 Zaterdag 09.00 - 17.00u

Hermens Fruitteelt | Grootgenhouterstraat 81 | 6191 NR Beek



Tuintechniek Jan Michon

Hubertusstraat 31
 6191 PB Beek
 Telefoon 046 - 437 87 58
 Fax 046 - 439 83 23
 E-mail tuintechniekmichon@kpnplanet.nl
 K.v.K. 14056197
 Postbank 9553528
 BTW nr. NL096284067B01

TEGELZETBEDRIJF JOS DRIESSEN

Uw vakman voor alle
tegelwerken en natuursteen



Kleingenhouterstraat 38-a
6191 PP Beek

Tel.: 046 - 437 60 54
mobiel: 06 - 512 04 538

Makelaardij & Taxaties



KERKHOFFS
makelaardij bv

www.kerkhoffs.nl

Tel 046-4373427
Kleingenhouterstraat 50
6191 PP Beek



NS
nijsten
swelsen
a d v i e s

Heerstraat Zuid 2, 6171 XG Stein
Postbus 154, 6170 AD Stein
(t) 046-4269070
(f) 046-4269079
(e) info@nijstenswelsen.nl
www.nijstenswelsen.nl

Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Pensioenen Hypotheken Objectfinancieringen
Financiële planning Zakelijke kredietverlening Advies Midden en Kleinbedrijf